

DANSKE ØLENTUSIASTER

[LOKALAFDELING AALBORG](#)
[LOKALINFO](#)
[NYHEDER](#)
[ARRANGEMENTER](#)
[TILBAGEBLIK](#)
[NYHEDSMAIL NOVEMBER 2020](#)

Hjemtur



Søndag gik det hjemad. Frokost på en rasteplads i Tyskland. Aftensmad hos Hansens Brauerei i Flensburg. Vi ramte KUNSTEN i Aalborg næsten planmæssigt...

Vibeke blev i St Ruisbroek for at tage videre til Breda i Holland, så vi var en færre i bussen hjemad.

Der var meget stille i bussen hjem over. De fleste sad helt stille og sov. En del af os kæmpede med ondt i halsen (muligvis på grund af at den uvante aircondition kunne havde tricket immun-systemet) det gjorde så at der blev spist en del halstabletter - men de smadrede så maven :-/ så det blev ikke en særlig sjov hjemtur...

Vi gjorde holdt for frokost på en rasteplads i Tyskland.

Da vi nåede Flensburg spiste vi på Hansens Brauerei. Og det gik dælme tjept. Tysk akkuratesse og præcision fornægter sig ikke. De havde styr på det.

Inden længe var vi i Danmark og et uheld på motorvejen gav dagens første forsinkelse. Toiletbesøget på Blankhøj var en træls affære. Der var låst til toiletterne, så alle måtte benytte ET handicaptolet. TRÆLS!

Aflæsningen i Aalborg gik fint. Og alle fik sine kufferter og sine indkøb med sig hjem.

Tak til alle medrejsende for hyggeligt selskab og til Turudvalget der havde planlagt og realiseret endnu en FANTASTISK tur :-)

Stemningsbille



Læs mere om de andre dage på udlandsturen:

Smagning ned gennem Tyskland

Hyughe, Gent og

Vendome

De Bierschur og Bruxelles

Heldagstur til De Molen