

# DANSKE ØLENTUSIASTER

[LOKALAFDELING AALBORG](#)[LOKALINFO](#)[NYHEDER](#)[ARRANGEMENTER](#)[TILBAGEBLIK](#)[NYHEDSMAIL NOVEMBER 2020](#)

## Berlin helt på egen hånd

*Lørdag den 5. oktober (0 km)*

Morgenmad (incl).

Dagen er til fri disposition. Køb et dagskort (tageskorte) til U&S-Bahn, sporvogn og busser i automaterne på U.Bahn. Det koster 6,70 euro for én. Op til 5 kan køre sammen (kleingruppekarte) for et dagskort til kun 16,20 euro. Gyldighed til zone A+B. Automaterne tager kun kontanter (euro).

Det var første gang i min tid som udlandsfarende med DØE Aalborg at en hel dag stod til fri disposition - Niels gav heldigvis i sit sædvanlige skriv mange gode bud på steder at besøge...



### Stemningsbilleder











Generelt

Onsdag

Torsdag



Fredag

Lørdag

Søndag

Folk gik til opgaven på mange forskellige måder. Der var en del som blev overrasket over denne nye form og valgte derfor i skyndingen at hægte sig på nogle af de grupper der naturligt opstod.

Min lille gruppe startede dagen med at følges hen i det nærliggende Hoffmanns Getränkemarkt. Jeg købte ikke noget selv - men endte alligevel med at blive den som kom til at slæbe mest, da vi jo ikke havde en bus til rådighed og der var trods alt en smule vej at gå...

Bevæbnet med bøgerne Around BERLIN in 80 beers, Ølrejsen til Berlin, diverse artikler om Berlin fra ØLentusiasteN, Politikens visuelle guide BERLIN og vores rejseleders gode anbefalinger drog vi afsted på opdagelse.

Berlin er en fantastisk by - levende og kontrastfyldt i en grad så ingen andre byer er på højde. Den har de vildeste hippie/punker-rønner og de mest mondæne palæer. Det hele rummes af en by med så vild en historie, at det burde være løgn...

Vi startede med at købe kleingruppekarte og tog

Ubahn til Moabit. ØLentusiasteNs Berlin-korrespondent, Birger, har flere gange skrevet spændende beretninger om hvad der kan opleves af gode ting ølmæssigt i Berlin. Her han han blandt andet anbefalet et besøg hos Brewbaker...

Så vi var smækfyldte af forventninger, da vi begav os mod Moabit-halle, hvor Brewbaker holder til ovre i det ene hjørne af en stor markedshal. Oven i købet var vi så usædvanligt heldige at vi kunne få en siddeplads. Et smukt sofa-arrangement var ledigt og hér måtte vi gerne sidde. Vores glæde og forventning steg nogle grader og vi var bogstaveligt talt ikke til at skyde igennem. Det varede dog ikke længe for det viste sig at stedet havde sure haner - det var TRÆLS!

To sure øl hos Brewbaker - en winterbock og en ingefær-øl gjorde noget ved humøret. TRÆLS at forvente en masse og ende med at blive så skuffet. Det værste var at de ikke ville erkende at øllet blev surt i deres anlæg - så de fortsatte vel med at sælge skidtet!

Nå, men vi dribledede videre. Det nærmeste ølsted var Paulaner am Spreebogen - og her var der intet i vejen med øllet. God solid tysk brygtradition der leverede en fin fin oktoberfest-øl.

Vi gik så en flot tur langs Spree og endte pludselig henne i nærheden af Sigessäule på den ellers voldsomt befærdede vej strasse des 17 juni, som ligger midt i Tiergarten. Men i anledning af genforeningen mellem de to tysklunde var den lukket for trafik og fyldt med boder og fest som tyskerne kan lide det.

Faktisk var man spærret inde, hvis man valgte vejen, så det var helt umuligt at komme ud i de flotte parkområder ved Tiergarten. Den kære Tikjøb nævnte hver gang jeg så ham, med afsky og forundring i stemmen - at det var coca cola som sponserede festen.

Vi så lige Reichstag, Brandenburger Tor og Denkmal før vi gik ned til det veludstyrede ølsted Mommsen-Eck am Potsdamer Platz, hvor vi nød en øl. Dagens rejsefører var stadig forbistret og ærgerlig over det sure øl hos Brewbaker. Tanken var at vi nu skulle sætte kursen mod sikre steder, hvor øllet ville være i orden...

Da vi var lige ved en Ubahn valgte vi at tage ud til Schalander i Friedrichshain. MEN også hér var øllet sgu en anelse surt - dog kunne det trods alt drikkes i

modsatning til øllet vi startede med hos Brewbaker :-/

Vi følte os efterhånden en smule forfulgt af surt og dårligt øl. Og da den forudseeende rejsefører netop havde valgt Schalander fordi den lå i gåafstand fra Berlins ølmæssige perle, så var der jo nu nærmest kun en ting at gøre - nemlig at sætte kursen mod Hops & Barley. Der er øllet nemlig altid godt. Men det kan være svært at få sig en siddeplads. En del andre fra bussen havde også fundet vej til dette skønne ølsted :-)

Tyskerne er kendt for punktlighed og orden i tingene specielt omkring logistik - og, nå ja - så er de også kendt for kun at ville tale tysk... Vi havde reserveret bord på Das Meisterstück til aftensmad og havde planlagt det hele sådan at vi burde være der i god tid. Men skæbnen ville det anderledes. Der var gået ged i togtrafikken, så vi skulle transporteres i shuttlebus mellem 2 stationer. Vi opdagede det 5 sekunder før vi var røget i den forkerte retning med U Bahn. Og herfra gik der bogstaveligt talt lort i den.

To lokalformænd - en nuværende og en tidligere havde nydt så meget øl hos Hops & Barley at et buskads ved en station trak voldsomt i dem for at få tømt blæren. DET blev straffet. Ikke af ordensmagten, men bogstaveligt talt af lort. En eller anden bus - sikkert vores egen :-/ havde tømt toilettet i det yderste af krattet og vi sank bogstaveligt talt ned i lortet... selvom vi trak os baglæns, så snart vi fornemmede at der var noget galt. Det stank! Men vi havde travlt og der var ikke andet at gøre end at prøve at tørre det værste væk med indsamlede servietter på stationerne og vaske skoene på restauranten...

Das Meisterstück var en oplevelse og den var både god og dårlig.

Stemningen derinde var en anelse trykket. Der var mange mennesker inde - men det var som om serveringen var gået lidt i stå.

Da vi fandt stedet torsdag var vi ikke længe om at beslutte os for at bestille bord. Vi så nemlig at man kunne bestille en magnumparty-menu med store dele-flasker lækkert øl udvalgt afstemt til maden. MEN torsdag var vi også de eneste gæster.

Lørdag aften var restauranten fuld. Og de havde nok taget for mange gæster ind - eller også var de ramt af sygdom. Vi ventede ihvertfald i evigheder fra vi bestilte til vi fik noget ind.

Men da vi først fik vores mad og vores øl kunne vi godt



se at det absolut var ventetiden værd. Das  
Meisterstück kan helt klart anbefales!

Totalt mætte og trætte tog vi S og U-bahn de næsten  
10 kilometer ud til hotellet. Voldsomt trætte efter  
mange oplevelser - både gode og dårlige!

På trods af verdens vel nok smalleste dobbelt-seng -  
var der absolut ingen problemer med at falde i søvn  
denne nat...